



Wie gaat voorop, wil herder zijn? - Lied 1002:1

Kerknieuwsbrief 39 – 30 mei 2021

Naast onze online vieringen op de zondagmorgen, is er ook deze kerknieuwsbrief. Zo zijn we ieder op onze eigen plek toch even met elkaar verbonden. Mocht u de diensten willen volgen? Op de website van de kerk - www.pghurdegaryp.nl – wijst het zich vanzelf. Ook later is er nog een mogelijkheid via www.kerkdienstgemist.nl, Fryslân, Hurdegaryp, Nieuw Perspectief. Met de wekelijkse kerknieuwsbrief gaan we door tot we weer fysiek samen kunnen komen.

En wat dat laatste betreft, is er hoop! We hopen binnenkort de kerkdiensten in aangepaste vorm weer op te starten en wel op zondag 13 juni. Uiteraard wordt alles weer in het werk gesteld om dit zo veilig mogelijk te doen. Zie ook de info onderaan.

Meditatie: Stille

Telkens weer hebt u kunnen lezen van de 'open kerk' op de dinsdagmorgen en op donderdagmiddag. En ook in juni gaan we hier nog even mee door. Een wekelijkse oproep in coronatijd voor een moment van stilte, wat te lezen of om een kaarsje aan te steken. Voor een praatje en soms ook een kopje koffie.

Een kleine honderd keer is hier in de afgelopen maanden gehoor aan gegeven. Soms eenmalig, sommige mensen kwamen een aantal keren en anderen ook met een zekere regelmaat. En hoe mooi is dat! Al die mensen op weg en ieder kiest zijn of haar eigen wijze.

Soms zit ik zelf ook een poosje in de kerk en ik moet u zeggen, wat voelt dat goed. De sfeer is sereen. De Paaskaars brandt en zachtjes klinkt er muziek. Het kruis is verlicht en sommige kaarsjes in het stiltecentrum branden, voor iemand of voor iets wat je bezighoudt. Bovendien is er na elke zondag weer een nieuwe, prachtige liturgische schikking. Met de uitleg erbij, maar je kunt daar natuurlijk ook je eigen gedachten over laten gaan.

Op de zondag voor Pinksteren was bovenstaande schikking door Tjalina Toren gemaakt. Een prachtige verbeelding van het lied van de maand mei, lied 1002:1 en het refrein.

De herdersstaf ligt te wachten voor wie hem oppakt.

De gekleurde bloemen zijn verschillend van vorm en verbeelden de mensen op aarde: groot, klein, gebogen, gebroken, nederig én fier omhoog gericht. Mensen als u en ik.

Het groene mos vooraan is de groene weg die te gaan is. De weg naar die plaats van vrede?

Zie vers 1:

Wie gaat voorop, wil herder zijn,
speurend naar water, plekken groen?

En het refrein:

Een volk op weg gezet

om vrede tegemoet te gaan:
de toekomst die is aangezegd,
moet doorverteld, verstaan, gedaan.
Zijn wij dat volk gewekt om op te staan?
Wij gaan.

We zijn bevoorrecht in onze gemeente dat ook beelden als deze kunnen spreken.

En ook met zo'n stiltecentrum. Een plaats om ruimte te maken in jezelf.

Ja, voor wat? Ook voor de Geest van God?

Plekken als deze helpen om je hiervoor te openen. In stilte, zonder afleiding, zonder prikkels, ver weg van lawaai en drukte. Gewoon zitten en luisteren en kijken, wat soms ook kan ontroeren. En wie weet, is daar dan opeens die stem, die roep, dat geraakt zijn door iets wat veel en veel groter is dan jezelf.

Ook Jezus trok zich in de evangeliën vaak even terug – soms met zijn leerlingen, soms alleen. Vaak ging hij de berg op, lezen we dan en zocht hij de stilte op voor een ontmoeting met God. Om te bidden, om even na te denken, om zich opnieuw te openen voor zijn grote missie om zijn schapen te hoeden en te bewaren.

Ja, wie gaat voorop, wil herder zijn, speurend naar water, plekken groen?

En...zijn ook wij dat volk gewekt om op te staan?

Wij gaan!

Ik wens u allen goede moed!

ds. Geke Westra



Woorden van vertrouwen

Als Jij, Jezus, door mijn straat komt
en aan mijn voordeur aanbelt,
en als ik zal opendoen,
en Jij je bekend zult maken,
dan zal ik zeggen:
ik kan het niet geloven.

Vraag me dan om een glas water.
Ik zal het Je geven.

Dan zal ik vertellen,
hoe het werk mij bij de handen afbreekt
en mijn paden doodlopen.

Zeg dan:

Ik zal je zouten met vuur.

Dan weet ik:
dankzij Jou
zal ik bewaard worden
voor jouw toekomst
en brandschoon binnentrekken
in jouw land.

Vrolijk loop ik dan het leven tegemoet,
mijn twee ogen gericht op de horizon.

*Uit: Zeggen en zwijgen – Oecumenisch
gebedenboek voor alledag*



Een Lied over stilte en water

Psalm 65 : 1 en 5

1. De stilte zingt U toe, o Here,
in uw verheven oord.
Wij zullen ons naar Sion keren
waar Gij ons bidden hoort.
Daar zal men, Heer, tot u zich wenden,
tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende,
die alle schuld vergeeft.

Tekst: Willem Barnard

5. Gij komt het dorre land doorschrijden
met water uit uw beek
en tot een rijke oogst bereiden,
uw voetstap maakt het week.
Gij druipt uw zegen in de voren,
Gij roept het kiemend graan;
zo wordt het brood voor ons geboren
waar Gij zijt voorgegaan.



Pastoralia

Wij denken aan de familie Mud. Op vrijdag 21 mei is dhr. Gerben Mud overleden. Hij is 81 jaar geworden. En wij denken ook aan de familie De Boer. Op zondag 23 mei is in de leeftijd van 82 jaar dhr. Gerrit de Boer overleden. Voor wie achterblijven bidden wij om kracht en om moed voor de dag van morgen.



Collectes zondag 30 mei

Deze zondag collecteren we voor Jong Protestant. In een samenwerkingsproject met Kerk in Actie maken jongeren kennis met een diaconaal project en gaan ze zelf diaconaal aan de slag. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnr.: NL52 ABNA 0414 141 415 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Jong Protestant 30 mei.

Natuurlijk is uw gift voor de instandhouding van de plaatselijke gemeente ook van harte welkom. Hierbij de twee rekeningnummers: NL28 INGB 0009 6965 09 of NL 96 RABO 0320 9800 57 t.n.v. Protestantse Gemeente Hurdegaryp.



Hervatten kerkdiensten

Over twee weken hopen we weer heel voorzichtig te beginnen. Met maximaal 30 personen, na opgave, met twee zangers en nog zonder koffie. Anders dan we gewend zijn, maar toch lijkt er weer wat ruimte te komen. Houdt u de volgende nieuwsbrief in de gaten en ook de website van de kerk.

Net als eerder kunt u zich dan tot en met de woensdag voorafgaand aan de zondag opgeven bij onze scriba dhr. Harm Schreiber; e-mail: scriba@pghurdegaryp.nl of telefoon: 474887 / 0622189509. Welkom!

De kerkdeuren van Nieuw Perspectief blijven ook in juni open staan:

- elke dinsdagmorgen van 10 tot 11 uur
- en elke donderdagmiddag van 4 tot 5 uur

In het stiltecentrum kunt u plaats nemen om even stil te zijn of iets te lezen en daar is ook gelegenheid om een kaarsje aan te steken. In de hal is gelegenheid voor een gesprekje met de predikant. Wat u maar wilt. Welkom!



**Protestantse Gemeente
Hurdegaryp**

© 2021 Protestantse Gemeente Hurdegaryp

De Protestantse Gemeente Hurdegaryp verzendt deze kerknieuwsbrief om in deze uitzonderlijke en moeilijke tijden contact te houden met haar gemeenteleden. Kent u gemeenteleden die deze kerknieuwsbrief nog niet ontvangen? Zij kunnen dit doorgeven via scriba@pghurdegaryp.nl of telefonisch (zie kerkblad).