



Afbeelding op hout  
Kathedraal Notre Dame, Straatsburg

## Kerknieuwsbrief 37 – 16 mei 2021

Naast onze online vieringen op de zondagmorgen, is er ook deze kerknieuwsbrief. Zo zijn we ieder op onze eigen plek toch even met elkaar verbonden. Mocht u de diensten willen volgen? Op de website van de kerk – [www.pghurdegaryp.nl](http://www.pghurdegaryp.nl) – wijst het zich vanzelf. Ook later is er nog een mogelijkheid via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl), Fryslân, Hurdegaryp, Nieuw Perspectief. Met de wekelijkse kerknieuwsbrief gaan we door tot we weer fysiek samen kunnen komen.



### Meditatie: Bevrijd – nog een keer

n.a.v. Johannes 8: 1-11

Vorige week ging de meditatie over vrijheid en over het bevrijd zijn. Deze week krijgen deze woorden een vervolg. Ik maak hiervoor gebruik van een meditatieve tekst van René Hornikx en Lisette Janssen n.a.v. een gebeurtenis aan het begin van Johannes 8.

Zoals de lente komt met nieuw leven en haar belofte van toekomst, zo vertelt het Bijbelfragment over eenzelfde belofte. God reikt ons nieuwe kansen aan. Wat ons bedrukt vanuit ons verleden, dat hoeft ons niet langer te beheersen. Die last wordt weggenomen en dan liggen er nieuwe wegen open.

Een vrouw is in het Bijbelverhaal ontrouw geweest aan haar man. En volgens de wet van Mozes, zo houden de Schriftgeleerden en Farizeeërs vol, moet de vrouw daarom gestenigd worden. Ja, zo was dat toen, hoe gruwelijk dat ook is.

De Schriftgeleerden en Farizeeërs, zij kijken met hun verstand naar de regels van de wet.

Ze doen geen moeite om met de ogen van hun hart naar deze vrouw te kijken.

En nu, ook om hem op de proef te stellen, vragen ze aan Jezus wat hij van het gedrag van deze vrouw vindt.

Jezus reageert niet meteen. Hij neemt bedenktijd. Hij bukt zich. Schrijft met de vinger in het mulle zand. Maar wat hij schrijft? We weten het niet. Nee, het enige wat we weten, is dat Jezus geen oordeel klaar heeft.

Door zijn handelwijze valt er een pijnlijke stilte. Het zou kunnen zijn dat Jezus denkt, natuurlijk is deze vrouw ontrouw, maar waarom heeft ze dit gedaan? En ongetwijfeld heeft ze ook heel veel goed gedaan. Maar door die ene fout wordt alle goeds dat ze gedaan heeft vergeten?!

Door de stilte die Jezus heeft laten vallen, heeft iedereen kunnen nadenken. Dan gaat Jezus recht staan. Hij kijkt iedereen aan en vraagt: 'Wie van jullie heeft er nooit eens iets verkeerd gedaan? Wie nooit iets fout heeft gedaan, mag een steen naar deze vrouw werpen'.

Nadat Jezus die vraag heeft gesteld en die opdracht heeft gegeven bukt hij zich opnieuw en schrijft verder in het losse zand.

Zou Jezus in het zand schrijven dat hij van deze vrouw houdt? En dat ze recht heeft op een nieuw begin?

Weer krijgt iedereen de tijd om ook in de tweede stilte die valt na te denken. Iedereen doet dit en één voor één gaan allen weg. De oudsten, die een leven lang hebben kunnen nadenken over goed en niet goed, zij vertrekken als eersten. Uiteindelijk blijven alleen de vrouw en Jezus over. Nee, en hij veroordeelt haar niet.

De vrouw, ze zit niet langer gevangen in haar verleden. De zware last wordt van haar weggenomen. Zij mag verder gaan. Jezus geeft haar ruimte om een nieuw begin te maken.

Bevrijd.

Ik wens u allen goede moed!

ds. Geke Westra

## Lied van vertrouwen

### Lied 657

1. Zolang wij adem halen  
schept Gij in ons de kracht  
om zingend te vertalen  
waartoe wij zijn gedacht:  
elkaar zijn wij gegeven  
tot kleur en samenklank.  
De lofzang om het leven  
geeft stem aan onze dank.

2. Al is mijn stem gebroken,  
mijn adem zonder kracht,  
het lied op andere lippen  
draagt mij dan door de nacht.  
Door ademnood bevangen  
of in verdriet verstild:  
het lied van uw verlangen  
heeft mij aan 't licht getild.

3. Het donker kan verbleken  
door psalmen in de nacht.  
De muren kunnen vallen:  
zing dan uit alle macht!  
God, laat het nooit ontbreken  
aan hemelhoog gezang,  
waarvan de wijs ons tekent  
dit lieve leven lang.

4. Ons lied wordt steeds gedragen  
door vleugels van de hoop.  
Het stijgt de angst te boven  
om leven dat verloopt.  
Het zingt van vergezichten,  
het ademt van uw Geest.  
In ons gezang mag lichten  
het komend bruiloftsfeest.

*Tekst: Sytze de Vries*

## Gebed

Goede God,  
telkens weer biedt U ons ruimte om opnieuw te  
beginnen,  
telkens weer opent U voor ons een nieuwe weg  
en ook daarom komen wij bij U met onze beden.

Om bevrijding roepen wij voor alle mensen  
die zich opgesloten voelen in verdriet en angst.  
Dat ze mensen ontmoeten  
die hen vertrouwen geven en moed,  
zodat ze nieuwe wegen durven gaan.  
Dat wij die mensen zijn.

Om bevrijding roepen wij voor allen  
die een zware last uit het verleden meedragen.

Dat ze mensen ontmoeten  
die hen helpen hun last te  
verlichten,  
zodat ze weer hoop krijgen op  
een nieuw begin.  
Dat wij die mensen zijn.

Ja, om bevrijding roepen wij  
voor anderen en onszelf  
dat we los mogen komen van  
onze vooroordelen  
en onze oordelen over elkaar  
en wegen blijven zoeken naar een wereld van vrede en  
geluk.  
Immers U roept ons tot leven!



*Naar: Nieuw leven vinden uit Eén woord is mij genoeg! – René Hornikx en Lisette Janssen*

## Collectes op zondag 16 mei



Deze zondag is de diaconale collecte bestemd voor Het Lichtpunt in Kollumerzwaag. Het Lichtpunt wil een open huis zijn en verleent onderdak aan mensen met psychosociale problemen die tijdelijk hulp en begeleiding nodig hebben.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnr.: NL66 INGB 0003 9894 12 t.n.v. Het Lichtpunt, Kollumerzwaag.

Natuurlijk is uw gift voor de instandhouding van de plaatselijke gemeente ook van harte welkom. Hierbij de twee rekeningnummers: NL28 INGB 0009 6965 09 of NL 96 RABO 0320 9800 57 t.n.v. Protestantse Gemeente Hurdegaryp.

## De kerkdeuren van Nieuw Perspectief blijven open staan:

- elke dinsdagmorgen van 10 tot 11 uur
- en elke donderdagmiddag van 4 tot 5 uur

In het stiltecentrum kunt u plaats nemen om even stil te zijn of iets te lezen en daar is ook gelegenheid om een kaarsje aan te steken. In de hal is gelegenheid voor een gesprekje met de predikant. Wat u maar wilt. Welkom!



**Protestantse Gemeente  
Hurdegaryp**

© 2021 Protestantse Gemeente Hurdegaryp

De Protestantse Gemeente Hurdegaryp verzendt deze kerknieuwsbrief om in deze uitzonderlijke en moeilijke tijden contact te houden met haar gemeenteleden. Kent u gemeenteleden die deze kerknieuwsbrief nog niet ontvangen? Zij kunnen dit doorgeven via [scriba@pghurdegaryp.nl](mailto:scriba@pghurdegaryp.nl) of telefonisch (zie kerkblad).