



Kerknieuwsbrief 19 – 10 januari 2021

Omdat we onze kerkdiensten hebben moeten opschorten – in elk geval tot en met zondag 17 januari – ontvangt u weer een wekelijkse kerknieuwsbrief. Op deze manier zijn we toch op de zondagmorgen even met elkaar verbonden. Ook is er af en toe een video boodschap op de website van de kerk te zien. Ter inspiratie en bemoediging!



Meditatie: Gods gerechtigheid

n.a.v. Matteüs 3: 13-17

'Ik zou door u gedoopt moeten worden', roept Johannes als ook Jezus naar de Jordaan komt om gedoopt te worden. Maar Jezus zei: 'Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen'.

En zo begint dan dat grote verhaal van Jezus, de timmermanszoon uit Nazareth. Jarenlang was het stil geweest.

Na het geboorteverhaal en na het verhaal over de vlucht naar Egypte.

Jarenlang waren er géén woorden en géén verhalen.

We weten niet waar Jezus geweest is en we weten niet wat hij gedaan heeft, maar hier in Matteüs 3 gaat het grote verhaal van zijn leven echt beginnen en als eerste noemt hij dan dat woord 'gerechtigheid'.

'Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur', aldus Johannes.

Hij zal de wereld vernieuwen en zuiveren. Hij, die zich als een kind klein en kwetsbaar

durfde maken en die samen met mensen als wij door het water heenging.

Want alleen zo is hij wat hij is, en alleen zo betekent hij wat hij betekent: onze voorganger, aller mensen-broeder.

Na zijn doop stond hij op uit het water en een duif daalde neer. De duif die als symbool van de wereld van God

ook in zoveel andere waterverhalen tevoorschijn komt.

Denk maar aan het verhaal van de zondvloed. De grote watervloed, die dreigt en gromt en mensen doet ondergaan. Maar, zo horen we, die grote chaos zal niet het laatste zijn.

Een nieuw begin breekt aan. Aangekondigd door een duif met een vers olijfblad in zijn snavel.

En denk ook aan Jona, de profeet. Zijn naam betekent duif. Hij was het die door de God van Israël uit het water omhoog getrokken werd. Als een nieuw begin van leven.

Ja, dit doopverhaal van Jezus laat zien dat de nieuwe tijd is aangebroken.

In Jezus is God midden onder ons en in hem vindt op aarde Gods programma plaats.

In zijn gerechtigheid, waar Bijbels gesproken het geknakte riet niet afgebroken wordt en de kwijnende vlam niet zal worden gedoofd. Waar plaats is voor al de kleine, gebroken mensen.

En waar we allen mogen weten: ook ik mag er zijn!

Elke keer nu als ouders naar de kerk komen om hun kind te laten dopen, zeggen ook zij: je mag er zijn. Jij bent mijn geliefde! En graag maak ik jou bekend met de verhalen van God, zoals ik die ook zelf heb meegekregen. Ja, van generatie op generatie gaat dit door als een feestelijk ritueel. Hoe mooi en hoe bijzonder.

En juist op deze zondag van de doop van de Heer, staan we elk jaar even stil bij de dopelingen van het afgelopen jaar en geven het doopsteentje aan hen mee. Een moment van gedenken ook aan onze eigen doop. Net als in de viering op de Stille Zaterdag. En met dat we dat doen, horen we in diezelfde Paasnacht:

Weet u geroepen om in de wereld met blijdschap te leven en te werken en alles af te wijzen wat de schepping afbreekt, wat de vrijheid bedreigt en de doortocht naar het leven belemmert, wat mensen vervreemdt van elkaar en de harten koud maakt.

Weet u geroepen tot het leven en niet tot de dood – in de kracht van de levende Heer!

M.a.w. geef Gods gerechtigheid, die het leven van Jezus ten volle tekent, ook in je eigen leven een plaats.

Ik wens u allen goede moed.
ds. Geke Westra



Een gebed om gerechtigheid in een turbulente wereld

Als uw licht liefde heet
straal dan in de duisternis van de wereld die haat kent.
Als uw licht vrede heet
straal dan in de duisternis van de wereld die oorlog kent.
Als uw licht gerechtigheid heet
straal dan in de duisternis van de wereld die onrecht kent.
Als uw licht genade heet
straal dan in de duisternis van de wereld die zonde kent.
O God, wees licht in deze wereld.

Uit: Zeggen en zwijgen – Oecumenisch gebedenboek voor alledag

Pastoralia

Wij denken aan de familie Nouta. Op maandag 4 januari is dhr. Durk Nouta overleden. Hij is 74 jaar geworden. Moge God zich over allen ontfermen.



Een lied bij de doop

1. Leven is gegeven
door het water, nu gaat er
ver boven ons geloven
steeds een naam met ons mee.

2. Dopen is geloven
dat een herder je verder
bewaren zal en sparen,
zo gaat God met jou mee.



Lied 359 uit ons Liedboek; om te lezen of (met kinderen) te zingen (wijs: Ozewiezewoze)



Collectes op zondag 10 januari

Vandaag is een collecte voor het werk van Ria Fennema en Fester Medendorp. Met ondersteuning van de stichting Blessed Generation krijgen in Kenia ruim 800 kansarme kinderen basis- en vervolgonderwijs. Ongeveer de helft daarvan wordt tijdelijk opgevangen of via outreach programma's in het gezin extra gesteund met voedsel en gezondheidszorg. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL85 RABO 0320 9535 80 t.n.v. Stichting Spirit of Faith Hurdegaryp.

Natuurlijk is uw gift voor de instandhouding van de plaatselijke gemeente ook van harte welkom. Hierbij de twee rekeningnummers: NL28 INGB 0009 6965 09 of NL 96 RABO 0320 9800 57 t.n.v. Protestantse Gemeente Hurdegaryp.



De kerkdeuren van Nieuw Perspectief blijven open staan:

- elke dinsdagmorgen van 10 tot 11 uur en
- elke donderdagmiddag van 4 tot 5 uur.

In het stiltecentrum kunt u plaats nemen om even stil te zijn of iets te lezen en daar is ook gelegenheid om een kaarsje aan te steken. In de hal is gelegenheid voor een gesprekje met de predikant. Wat u maar wilt. Welkom!

Tot slot

Houdt u de website van de kerk in de gaten. Op deze zondag is opnieuw een videobericht. (zie: www.pghurdegaryp.nl)



**Protestantse Gemeente
Hurdegaryp**

© 2020 Protestantse Gemeente Hurdegaryp

De Protestantse Gemeente Hurdegaryp verzendt deze kerknieuwsbrief om in deze uitzonderlijke en moeilijke tijden contact te houden met haar gemeenteleden. Kent u gemeenteleden die deze kerknieuwsbrief nog niet ontvangen? Zij kunnen dit doorgeven via scriba@pghurdegaryp.nl of telefonisch (zie kerkblad).