



## Kerknieuwsbrief 30 – 28 maart 2021

Omdat we onze kerkdiensten voorlopig nog hebben opgeschort, ontvangt u een wekelijkse kerknieuwsbrief. Op deze manier zijn we toch op de zondagmorgen even met elkaar verbonden. Ook is er een kleine videoboodschap op de website van de kerk te zien. Ter inspiratie en bemoediging!



### **Meditatie: Heden hosanna, morgen kruisig Hem** n.a.v. Marcus 14: 1-11

Het is vandaag Palmпасen. De zondag van de intocht, maar ook van de passie, het lijden.

Van opgetogenheid én ingetogenheid, van leven en dood.

Feestelijk wordt Jezus ingehaald, zittend op een ezel, wars van enig machtsvertoon. En de mensen, ze zwaaien met hun groene takken naar hem als was hij hun nieuwe koning. Tegelijkertijd horen we in het evangelie van vandaag ook de dreigende taal van gevangenschap en van verraad. En we horen van de zalving door een onbekende vrouw als een soort voorbereiding op Jezus' begrafenis.

Als we het gedeelte in Marcus goed bekijken, valt op dat hier eigenlijk drie gebeurtenissen achter elkaar te vinden zijn. Het hoofdverhaal - over de vrouw die Jezus' hoofd zalft met de zeer kostbare nardusbalsem - staat precies ingeklemd tussen twee andere, dreigende situatieschetsen. Immers in de beginregels lezen we dat de hogepriesters en Schriftgeleerden op zoek zijn op welke wijze zij Jezus door een list in handen zouden kunnen krijgen om hem te doden. En aan het slot vinden we de zin dat Judas Iskariot opstaat en naar de hogepriesters gaat om Jezus aan hen over te leveren. Het is duidelijk: de spanning neemt toe en het wordt nu echt gevaarlijk voor Jezus.

Wij gaan naar het middelste verhaal. Een wonderlijk, maar ook heel ontroerend verhaal. We zijn getuige van een groots gebaar van liefde dat in schril contrast staat met de dreiging eromheen en toch heeft het daar ook alles weer mee te maken. De gebeurtenis speelt zich af in Betanië. Daar komt die onbekende vrouw bij Jezus met haar vaasje dure nardusbalsem. Ze brak het vaasje stuk en goot de olie uit over zijn hoofd.

De naam van de vrouw wordt niet genoemd. Het gaat Marcus er kennelijk niet om wie of wat zij is, maar wat ze doet. En dat vreemde gebaar van haar brengt ontzetting teweeg bij de aanwezigen. Want ze zalft Jezus niet met een paar druppels van haar kostbare olie, maar de hele kruik goot ze leeg. Het doet denken aan de oudtestamentische traditie waar ook dikwijls een profeet het hoofd van de joodse koning zalft. En in die zin was het gebaar van de vrouw dan ook een soort profetische erkenning. Voor haar is hij de Gezalfde; de Messias. Juist voor hem had ze alles dan ook over. En in haar grootse liefdesgebaar liet ze dat zien.

De kritiek is niet van de lucht. Ja, het praten over deze handeling van de vrouw neemt meer verzen in beslag dan het beschrijven van de daad zelf. Zonde van het geld! zeiden de omstanders. Hoe haalt ze het in haar hoofd, deze verkwisting.

En eigenlijk snap je dat ook wel als je bedenkt dat driehonderd denarie in die tijd een jaarinkomen van een arbeider betekende. Zoveel geld, verspild in één nutteloos gebaar!

En dát in de week voor het grote Joodse paasfeest. Bij uitstek de tijd waarin de vrome joden de plicht hadden aalmoezen te geven aan de talloze behoeftigen. Ja, met een jaarsalaris, daar kon je en kun je toch heel wat mensen mee helpen.

Jezus neemt de vrouw echter in bescherming: 'Zij heeft iets goeds voor mij gedaan!' En dat zegt hij, die elders in het evangelie de rijke jongeling juist aanspoort om zijn geld aan de armen weg te geven. Kennelijk is nu een heel specifiek moment aangebroken. Ja, nu is het moment aangebroken dat andere prioriteiten vraagt. Nu is het Jezus

zelf naar wie zorg uit mag gaan. Zeker, nu tot zijn dood besloten is. Ja, nu is het tijd dat zijn lichaam wordt klaargemaakt voor de begrafenis. En een zalving, dat is een allerlaatste dienst die men een dierbare nog bewijzen kan.

Het zal duidelijk zijn: het doen van goede werken gaat om meer dan het geven van geld. We zien dat ook bij de zeven werken van barmhartigheid, die deze 40 dagen centraal staan bij Kerk in Actie en met name vandaag bij dat zorg dragen voor de doden.

En je zou kunnen zeggen, deze onbekende vrouw, die juist daardoor voor altijd bekend zou blijven, zij nam daar al een voorschot op. Waarmee de hele wereld weten zal dat de liefde voor een ander meer waard is dan wat dan ook.

En daarom ging ook Jezus die weg van het kruis. Immers zo lief had hij zijn mensen dat hij vasthield aan de God van gerechtigheid en vrede. En met Pasen zien we dat God Jezus daarom lief had en werd zijn vernedering juist zijn verhoging.

Met dit in gedachten wens ik u allen goede moed!  
ds. Geke Westra

---

## Een kinderlied voor Palmpasen – lied 555

*Refrein: Dans en zing, hosanna voor de koning;  
dans en zing, hosanna voor de Heer!*

1. Op een ezel komt Hij aan  
om naar Jeruzalem te gaan.

*Refrein*

2. Zwaai de takken heen en weer:  
zegen en vrede voor de Heer!

*Refrein*

*Tekst: Jan D. van Laar*

---

## Een gebed bij de zesde zondag van de 40-dagen

Als een mens onder de mensen,  
bereid tot het uiterste te gaan,  
tot zelfs een vernederende dood,  
werd uw grote Zoon, God,  
een bezielend voorbeeld  
van wat dienstbaarheid betekent;  
geef ons de bereidheid  
deel te nemen aan zijn dienst,  
dan zal zijn opstanding uit de dood  
onze eigen vreugde worden.



Uw sprekend evenbeeld, God,  
die mensen eindeloos liefhad,  
eerst werd hij de hemel in geprezen  
en toen tot op de bodem afgebroken,  
maar niets kon hem weerhouden  
de koninklijke weg te gaan;  
help ons rechtop te blijven staan  
en tot het einde overeind te houden  
dat hij de mens van U is  
die onze wereld heeft veranderd.

*Uit: Zondagswoorden – ds. W.R. van der Zee*

---

## Collectes op zondag 28 maart

Deze zondag is de collecte bestemd voor de PaasChallenge van Jong Protestant. Een verrassend spel voor jongeren om het verhalen van Pasen dichterbij te brengen.

Zie voor meer info in Twalûd. U kunt uw bijdrage overmaken via NL 52 ABNA 041 4141 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. collecte 40dagentijd.

Natuurlijk is uw gift voor de instandhouding van de plaatselijke gemeente ook van harte welkom. Hierbij de twee rekeningnummers: NL28 INGB 0009 6965 09 of NL 96 RABO 0320 9800 57 t.n.v. Protestantse Gemeente Hurdegaryp.

---

## De kerkdeuren van Nieuw Perspectief blijven open staan:

- elke dinsdagmorgen van 10 tot 11 uur en
- elke donderdagmiddag van 4 tot 5 uur.

In het stiltecentrum kunt u plaats nemen om even stil te zijn of iets te lezen en daar is ook gelegenheid om een kaarsje aan te steken. In de hal is gelegenheid voor een gesprekje met de predikant. Wat u maar wilt. Welkom!

---

## Stille week

Verder ontvangt u bij deze kerknieuwsbrief ook een kleine liturgische handreiking voor de Stille Week.

---

## Tot slot

Houdt u de website van de kerk in de gaten. Ook op deze zondag is voor jong en oud er weer een videobericht (zie: [www.pghurdegaryp.nl](http://www.pghurdegaryp.nl)).



**Protestantse Gemeente  
Hurdegaryp**

© 2021 Protestantse Gemeente Hurdegaryp

De Protestantse Gemeente Hurdegaryp verzendt deze kerknieuwsbrief om in deze uitzonderlijke en moeilijke tijden contact te houden met haar gemeenteleden. Kent u gemeenteleden die deze kerknieuwsbrief nog niet ontvangen? Zij kunnen dit doorgeven via [scriba@pghurdegaryp.nl](mailto:scriba@pghurdegaryp.nl) of telefonisch (zie kerkblad).