



Kerknieuwsbrief 27 – 7 maart 2021

Omdat we onze kerkdiensten voorlopig nog hebben opgeschort – in elk geval tot en met zondag 14 maart – ontvangt u een wekelijkse kerknieuwsbrief. Op deze manier zijn we toch op de zondagmorgen even met elkaar verbonden. Ook is er elke zondag een kleine videoboodschap op de website van de kerk te zien. Ter inspiratie en bemoediging!



Meditatie: Runderen, schapen en duiven te koop! n.a.v. Johannes 2: 13-22

Deze derde zondag van de 40 dagentijd heet 'zondag oculi'. En dat woordje 'oculi' betekent ogen. Ogen-zondag dus. Maar waar komt zo'n naam vandaan? Daarvoor moeten we teruggaan naar de Psalmen. Want in psalm 25 vers 15 staat geschreven: 'mijn ogen zijn gedurig op de Heer'. Je zou kunnen zeggen: dit zijn woorden van vertrouwen en overgave. Tegelijkertijd is het misschien ook een opdracht; je ogen gericht houden op God.

Psalm 25 is een lied vol liefde voor de Thora en ook een lied waarin het gaat over de weg van de pelgrims. En dát, zei Willem Barnard, is van oudsher de paasvoorbereiding; een pelgrimage! Een pelgrimsreis die ook Jezus maakt aan het begin van het Johannesevangelie. Immers: 'Kort voor Pesach, het joodse paasfeest, reisde Jezus naar Jeruzalem'. Maar dan?

We lezen vanmorgen in het Johannes evangelie een prachtig, maar ook heftig verhaal dat ons terug wil brengen naar de kern. De kern van leven en geloven. Echter voor het zover is, moet eerst puin worden geruimd. En we zien, dat gaat gepaard met grof geweld. Want met alle kracht die in hem is, keert Jezus alles om!

Ja, 'Gloed greep mij om boosdoeners aan, die loslaten uw Wet', lezen we in de Naardense Bijbel in een andere Psalm (Psalm 119:53). En in woord en in beeld horen we en zien we wat Jezus teweegbrengt. 'Weg ermeel!' riep hij tegen de duivenverkopers. 'Jullie maken een markt van het huis van mijn Vader!' Of, als bij Matteüs: 'Er staat geschreven: "Mijn huis moet een huis van gebed zijn," maar jullie maken er een rovershol van!' Een plek levend van commercie. Van handel en winst, en van uitbuiting ook.

Ja, er gaat heel wat om in dat tempelbedrijf, aldus het lied van René van Loenen. En dat is precies wat Jezus tegen de borst stuit. Wat een plaats en tijd voor God moet zijn, dat is totaal verdwenen. En de zorg voor de naaste? Hier gaat het om eigen gewin en om hebben en houden! En hoe anders is dat dan de woorden van de wet! Hoe anders dan de woorden van bevrijding en van gericht zijn op God.

Ja, maar al te vaak werden en worden de grenzen van het toelaatbare overschreden. En het verhaal van vandaag brengt ons dan terug bij de vraag: waar gaat het wél om? Daar in die tempel of hier in de kerk? Over de eigen dienst of over Gods dienst?

Een mooie vraag, ook voor ons, in deze dagen van inkeer. Wat betekent het belijden van God als je daden daar niet naar zijn? Wat betekent het om vroom te zijn als het alleen maar lippendienst is? Wat betekent geloven als je daarbij je naaste niet ziet?

Deze tijd voor Pasen, deze 40-dagentijd of vastentijd, het is een tijd van loskomen van waar we 'bezeten' van zijn. Van pas op de plaats en van herbezinning. Ja, van herontdekken waar het om gaat in ons leven en geloven. En de handelswijze van Jezus, die helpt ons daarbij!

Immers, we zien hoe hij stelling neemt tegen alles wat onecht is, als ooit Mozes toen hij het volk rond het gouden stierkalf zag dansen. Ja, als rechtgeaarde jood maakt Jezus schoon schip.

Ook de profeten schreven daar al van: er zal echter een tijd komen, zo lezen we bij de profeet Maleachi, dat de priesters niet langer het volk onderdrukken. En dat zal zijn als de Heer plotseling zijn tempel binnentreedt (Mal.3: 1).

Ja, 'Er komt een dag', zo horen we ook bij Zacharia, 'dat de Heer zal ingrijpen' (Zach.14: 1).

'Die dag zal hij zijn voeten op de Olijfberg planten'. Een nieuwe tijd breekt aan, zo gaat Zacharia verder, waarin enkel de Heer God zal zijn en koning over de wereld (14:9).

En, zo staat er aan het slot van het profetenboek: in die tijd zullen er nooit meer handelaars zitten in de tempel!

Een prachtig visioen om hoop uit te putten en dat werd dan ook gedaan. Ooit zou alles anders zijn. En gaandeweg had zich daarmee ook het volksgeloof ontwikkeld dat Jeruzalem en de tempel gereinigd zouden worden mét de komst van de Messias. En zie hier, het verhaal van Johannes. Niet zomaar uit het niets dus, maar gevoed door de woorden en de verwachting van die oude profeten. Met als gevolg: de wereld omgekeerd! De wereld zoals bedoeld.

Die zachte woorden van recht en van trouw en van liefde en waarheid, ze zijn en blijven onoverwinnelijk. Gelukkig maar!

Ik wens u allen goede moed!
ds. Geke Westra

Een lied bij de tempelreiniging – Lied 187

1. Runderen, schapen en duiven te koop!
Honderden feestvierders lopen te hoop.
Kopers en verkopers, aanbod en vraag:
er is veel te doen in de tempel vandaag.

2. Loven en bieden, het hoort er toch bij.
Wissel je geld en de winst is voor mij.
Prijzen en koersen, geschreeuw en gekijf:
er gaat heel wat om in het tempelbedrijf.

Tekst: René van Loenen

3. Jezus verschijnt en Hij ziet alles aan:
afzet en omzet, geldzuchtig bestaan.
Woedend drijft Hij met een gesel van touw
die afgoderij uit het tempelgebouw.

4. Dit is het huis van mijn Vader, zegt Hij.
Heilig het daarom en houd het dus vrij
van de verslaving aan goud en genot.
Geen diensthuis is dit, maar de tempel van God!

Een gebed voor de derde zondag van de 40dagen

Onze ogen zijn gevestigd op U, o God,
want Gij zijt onze bevrijder.

Onze ogen zijn gevestigd op U,
houd uw ogen gericht
op uw wereld, uw mensen.
Zie neer met uw ontfermende blik
op alle mensen
naar wie niemand omziet.

Zie naar ons om
met uw liefdevolle blik,
blijf ons aankijken
als wij verdiept zijn in onszelf,
houd ons in het oog
als we onze eigen wegen gaan.

Onze ogen zijn gevestigd op U,
vestig uw ogen op ons.

Uit: Zondagswoorden – ds. W.R. van der Zee



Collectes op zondag 7 maart

Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. Hier staat dan ook het theologische opleidingsinstituut waar de Nederlandse Wilbert van Saane werkzaam is namens Kerk in Actie. De studenten, ook afkomstig uit omliggende landen als Syrië, Armenië en Israël/Palestina, keren na hun studie als kersverse predikanten terug naar huis om daar hun eigen gemeente te leiden.

Met de opbrengst van deze zendingscollecte steunt Kerk in Actie dit opleidingsinstituut in Beiroet. Helpt u mee? Maak uw gift over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. onderwijs Libanon.

Natuurlijk is uw gift voor de instandhouding van de plaatselijke gemeente ook van harte welkom. Hierbij de twee rekeningnummers: NL28 INGB 0009 6965 09 of NL 96 RABO 0320 9800 57 t.n.v. Protestantse Gemeente Hurdegaryp.

De kerkdeuren van Nieuw Perspectief blijven open staan:

- elke dinsdagmorgen van 10 tot 11 uur en
- elke donderdagmiddag van 4 tot 5 uur.

In het stiltecentrum kunt u plaats nemen om even stil te zijn of iets te lezen en daar is ook gelegenheid om een kaarsje aan te steken. In de hal is gelegenheid voor een gesprekje met de predikant. Wat u maar wilt. Welkom!



Tot slot

Houdt u de website van de kerk in de gaten. Ook op deze zondag is er weer een videobericht (zie: www.pghurdegaryp.nl).



**Protestantse Gemeente
Hurdegaryp**

© 2021 Protestantse Gemeente Hurdegaryp

De Protestantse Gemeente Hurdegaryp verzendt deze kerknieuwsbrief om in deze uitzonderlijke en moeilijke tijden contact te houden met haar gemeentelieden. Kent u gemeentelieden die deze kerknieuwsbrief nog niet ontvangen? Zij kunnen dit doorgeven via scriba@pghurdegaryp.nl of telefonisch (zie kerkblad).