



Kerknieuwsbrief 22 – 31 januari 2021

Omdat we onze kerkdiensten – in elk geval tot en met zondag 7 februari – hebben moeten opschorten, ontvangt u een wekelijkse kerknieuwsbrief. Op deze manier zijn we toch op de zondagmorgen even met elkaar verbonden. Ook is er af en toe een videoboodschap op de website van de kerk te zien. Ter inspiratie en bemoediging!



Meditatie: Een onreine geest

n.a.v. Marcus 1:21-28

Bent u ook zo geschrokken van alle gewelderuptions de eerste dagen van de afgelopen week? Avond aan avond kwamen ze voorbij, de beelden van die heftige rellen in onze steden. De reltrappers gingen als wilden tekeer. Verwonden agenten en anderen, vernielden wat hen voor handen kwam en plunderden de winkels. En waarom? Wie zal het zeggen.

In elk geval de remmen waren los. Eindelijk weer leven in de brouwerij, zo ging zelfs rond.

En, hoe intens zonde is dat. Wat een leegte als dat het doel van de dag wordt of de invulling van je leven. Als dat is waar je genoeg aan beleeft. Als dat is waar je een gevoel van eigenwaarde aan ontleent. Ja, en waarom?

Het is als de onreine geest die de man in de synagoge bezeten hield. De onreine geest die tegen Jezus tekeeringing en die schreeuwde: 'Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazaret?' Of, wat heb ik met een ander van node? Ik doe wat ik doe en wie ben jij om mij dwars te zitten? Als ik kwaad wil, dan doe ik kwaad en niemand, nee niemand zal mij stoppen.

Wat is er gebeurd als je zover gekomen bent? Dat je zo in de ban van die onreine geest gekomen bent, die je zelf niet meer na doet denken. Die je meesleurt van kwaad tot erger en nog erger. Die baas over je wordt en je niet meer loslaat.

Of misschien toch wel? Maar hoe dan en wanneer?

'Ik weet wel wie je bent, de heilige van God', zegt de bezeten man. Ja, ergens heel diep van binnen weet hij beter. Kent hij nog het verschil tussen goed en kwaad. Weet hij nog van God en zijn geboden. En dat kan het begin van zijn genezing zijn.

'Zwijg en ga uit hem weg!', sprak Jezus streng en de onreine geest deed de man stuip trekken en verliet hem met een luide schreeuw.

Het is een wonderlijk verhaal. En natuurlijk, Jezus is geen tovenaar. 'Dit kleine bericht van Marcus', schrijft Nico ter Linden, 'moet wel de neerslag van een lang genezingsproces zijn'. 'Pas na de nodige strijd kan een mens zich van zijn boze geesten bevrijden'. Laten we hopen en bidden dat zo'n proces ook bij de relschoppers in gang wordt gezet. Dat ze wakker worden in het besef dat het anders moet. Dat er (goddelijke) normen en waarden zijn die pas echt van vrijheid getuigen. Een vrijheid waar we allemaal van dromen.

Ik wens u allen goede moed!
ds. Geke Westra

Een lied om te zingen en te bidden – Lied 1006

Onze Vader in de hemel, U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten: zoals U is er maar één.
Doe ons telkens weer geloven in een wereld zonder pijn,
in uw rijk dat eens zal komen en dat soms te zien kan zijn.
Help ons samen goed te leven en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten tot de honger is gestild.

En vergeef ons wat we fout doen, net als wij niet blijven staan bij de fouten van een ander, maar weer samen verder gaan. Help ons om te zien wat goed is en wat slecht is, boos of naar. Geef dat wij het juiste kiezen, dat we goed zijn voor elkaar. Onze Vader, wij geloven, dat U onze wereld leidt. Met uw licht helpt U ons verder. Hier en nu en straks. Altijd. Amen. Amen.

Tekst: Gerard van Midden

Een gebed

Geest van liefde en van moed,
van verlangen en ons hopen.
Geest van deemoed en geduld,
kracht tot ommekeer,

troost allen die gebukt gaan,
arm, vernederd, uitgebuit, alleen,
maak ons mens en naaste.

Maak ons nieuw,
dat wij behoeden,
bewaren al wat leeft,
beschermen ieder mensenkind.



Uit: Geest van nieuw begin (Kom met kracht-Kyrie) – Franck Ploum

Collectes op zondag 31 januari

Deze zondag is de collecte bestemd voor: Jong Protestant, Sirkelslag; een interactief bijbelspel. Rond een Bijbelverhaal spelen jeugdgroepen uit heel Nederland een interactief spel met elkaar om zo op een ongedwongen manier bezig te zijn met geloofsonderwerpen.

Wilt u deze activiteiten ondersteunen? U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL52 ABNA 041 414 1415 t.n.v. Collecte Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. Collecte Jong Protestant januari.

Natuurlijk is uw gift voor de instandhouding van de plaatselijke gemeente ook van harte welkom. Hierbij de twee rekeningnummers: NL28 INGB 0009 6965 09 of NL 96 RABO 0320 9800 57 t.n.v. Protestantse Gemeente Hurdegaryp.



Bericht van de kerkrentmeesters over verhuur De Hof

Begin december meldde Bissy4Kids zich bij ons met de vraag of we De Hof wilden verhuren. We zijn in overleg getreden met Bissy4Kids en dat heeft ertoe geleid dat we De Hof per 1 februari voor een periode van 2 jaar volledig verhuren als bezookhuis voor Bissy4Kids. Vanaf 1 februari zullen al onze activiteiten in Nieuw Perspectief gaan plaatsvinden. In de komende Twalûd zullen we uitgebreider ingaan op de verhuur en Bissy4Kids.



De moed om te hopen

Lijkt het u fijn om online een avond mee te praten over hoop? Dat kan op woensdag 17 februari. We gaan in gesprek over een lezing van drs. Hans Schuman met als titel 'De moed om te hopen'. Deze lezing vond eerder plaats in Earnewâld en we ontvingen deze op papier.

Het kan een mooie invulling van de avond zijn. Als u zich bij mij aanmeldt – predikant@pghurdegaryp.nl –, zorg ik dat u de nodige info krijgt toegestuurd.

De kerkdeuren van Nieuw Perspectief blijven open staan:

- elke dinsdagmorgen van 10 tot 11 uur en
- elke donderdagmiddag van 4 tot 5 uur.

In het stiltecentrum kunt u plaats nemen om even stil te zijn of iets te lezen en daar is ook gelegenheid om een kaarsje aan te steken. In de hal is gelegenheid voor een gesprekje met de predikant. Wat u maar wilt. Welkom!

Tot slot

Houdt u de website van de kerk in de gaten. Ook op deze zondag is er opnieuw een videobericht voor jong en oud (zie: www.pghurdegaryp.nl).



**Protestantse Gemeente
Hurdegaryp**

© 2021 Protestantse Gemeente Hurdegaryp

De Protestantse Gemeente Hurdegaryp verzendt deze kerknieuwsbrief om in deze uitzonderlijke en moeilijke tijden contact te houden met haar gemeenteleden. Kent u gemeenteleden die deze kerknieuwsbrief nog niet ontvangen? Zij kunnen dit doorgeven via scriba@pghurdegaryp.nl of telefonisch (zie kerkblad).