



Kerkniewsbrief 18 – 3 januari 2021

Omdat we onze kerkdiensten hebben moeten opschorten – in elk geval tot en met zondag 17 januari – ontvangt u weer een wekelijkse kerkniewsbrief. Op deze manier zijn we toch op de zondagmorgen even met elkaar verbonden. Ook is er af en toe een video boodschap op de website van de kerk te zien. Ter inspiratie en bemoediging!



Meditatie: En zijn naam is Jezus

n.a.v. Lucas 2: 21

Toen er acht dagen verstreken waren, zo lezen we bij Lucas de evangelist, kreeg hij de naam Jezus. Dit is niet zomaar een naam. Nee, het is een naam met grote betekenis. 'God redt' betekent deze naam en dat is veelbelovend.

Het Hebreeuwse woord voor redden heeft alles te maken met ruimte. Ruimte maken en ruimte geven. En dat zien we ook in het leven van Jezus terug. Telkens weer is hij erop gericht om mensen alle ruimte te geven om volop te kunnen leven.

Ja wie aan de rand staat, plaatst hij in het midden en de kleine maakt hij groot.

Wie gezondigd heeft wordt vergeven. Wie veracht werd, juist hij of zij werd gezien.

De zieke wordt genezen en zelfs de doden worden weer tot leven gewekt.

Al die verhalen, ze staan symbool voor dat redden. Opdat maar duidelijk is: hier is hij voor gekomen. Dit kind van Godswege. Om mensen weer te doen leven – naar lichaam en ziel.

Ja, 'God redt' is zijn naam. Dat is de naam die door Gabriël, de engel van God, aan Maria werd genoemd. En God zelf zal er ook voor zorgen dat Jezus deze naam weet waar te maken.

En dat gebeurde op die achtste dag. Op de dag dat hij besneden zou worden.

Niet voor niets wordt ook hier melding van gemaakt. We zullen horen en leren en weten dat Jezus een jood was.

En dat betekent dat zijn leven dan ook niet zonder die joodse achtergrond te begrijpen is. Dat zijn leven gestempeld is door zijn trouw aan de wetten en de tradities en gebruiken van Israël. Maar bovenal dat hij als Israëls zoon, als zoon van David, de grote opdracht op zich neemt, die in de Thora en de profeten wordt uitgetekend: Hij zal laten zien wie de ware God is en wat het echte mens-zijn inhoudt.

Ja hij, rabbi Jezus van Nazareth. Die besneden was en kosher at. Die gebedsriemen droeg en een gebedsmantel. Die met hart en ziel leefde met de woorden van God. Die de psalmen in- en uitademde en vragenderwijs onderricht gaf.

Zo was en is hij de redder van mensen, van álle mensen. Zo leerde hij wat leven is, voor en met elkaar. Met voor een ieder voldoende brood – ja brood voor lichaam én ziel.

Om dát te horen, te leren en te weten, komen we naar de kerk en lezen we de Bijbel.

Aan de ene kant om op te ademen aan Gods belofte dat Hij er ook voor ons wil zijn. Ook ons wil behoeden en bewaren. Ook ons wil vergeven en nieuwe kansen geeft.

Aan de andere kant om vanuit dat gered zijn ons erin te oefenen ook anderen die ruimte te geven en te gunnen. Ieder persoonlijk en ook als kerkelijke gemeenschap.

Want zo alleen komt de naam Jezus ten volle tot zijn recht. Als ook wij leven vanuit die naam. Alleen en samen!

Ik wens u een gezegend nieuw jaar!
ds. Geke Westra



Ik roep uw Naam

Ik roep uw Naam:
tochtgenoot en vriend,
liefde, kracht ten leven,
bron van troost en laatste hoop,
bezieler van wie leven
in vriendschap met een ander,
- geliefde, naaste, vreemde -
en in aandacht voor wat leeft.

Die een lichtweg baant
in duisternis en leegte,
aangezicht van hoop,
leven sterker dan dood,

ik roep uw Naam
hier en nu
en steeds opnieuw.
Ik roep uw Naam.

Uit: Geest van nieuw begin – Franck Ploum

Pastoralia

Wij denken aan de familie Bonnema. In de vroege morgen van 31 december 2020 is dhr. Gerrit Bonnema overleden. Hij was 91 jaar. Moge God zich over allen ontfermen.



Lied van de maand

Ons lied van de maand januari is lied 528. In dit mooie lied voor Epifanie is een ruimtegevende nieuwjaarswens te lezen in vers 4: *Wil daarom elkander doen alle goeds geduldig. Wees elkaar om zijnentwil niets dan liefde schuldig.*

Overigens betekent Epifanie: verschijning, aan het licht komen, openbaar worden. En dan gaat het natuurlijk over de verschijning van de Zoon van God en het openbaar worden van het kind van Bethlehem als koning van de volken, als de Messias.



Collectes op zondag 3 januari

Vandaag is een collecte voor het Evangelisatiewerk van onze kerk. De evangelisatiecommissie zet zich in voor vier zondagavondzangdiensten waarin elke keer een koor, gospel- of muziekgroep haar medewerking verleent. Van harte hopen we in de toekomst deze diensten weer mee te kunnen beleven. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening

NL34 RABO 0362 7501 49 t.n.v. Evangelisatiewerk Hurdegaryp.

Natuurlijk is uw gift voor de instandhouding van de plaatselijke gemeente ook van harte welkom. Hierbij de twee rekeningnummers: NL28 INGB 0009 6965 09 of NL 96 RABO 0320 9800 57 t.n.v. Protestantse Gemeente Hurdegaryp.



De kerkdeuren van Nieuw Perspectief blijven open staan:

- elke dinsdagmorgen van 10 tot 11 uur en
- elke donderdagmiddag van 4 tot 5 uur.

In het stiltecentrum kunt u plaats nemen om even stil te zijn of iets te lezen en daar is ook gelegenheid om een kaarsje aan te steken.

In de hal is gelegenheid voor een gesprekje met de predikant.

Wat u maar wilt. Welkom!

Tot slot

Houdt u de website van de kerk in de gaten. Op nieuwjaarsmorgen was ons laatste video bericht en op 10 januari zal het eerstvolgende zijn (zie: www.pghurdegaryp.nl).



**Protestantse Gemeente
Hurdegaryp**

© 2020 Protestantse Gemeente Hurdegaryp

De Protestantse Gemeente Hurdegaryp verzendt deze kerknieuwsbrief om in deze uitzonderlijke en moeilijke tijden contact te houden met haar gemeenteleden. Kent u gemeenteleden die deze kerknieuwsbrief nog niet ontvangen? Zij kunnen dit doorgeven via scriba@pghurdegaryp.nl of telefonisch (zie kerkblad).