

Formulier aanmelden kerkdiensten Nieuw Perspectief

Wat is uw naam?

Wat is uw adres?

Wat is uw telefoonnummer?

Wat is uw e-mailadres?

Geef hieronder aan op welke zondagen u wel en niet naar de kerk kunt komen.

Graag ook voor elke zondag vermelden met hoeveel personen u komt.

Als u gasten wilt meenemen, vermeldt dan ook het aantal en de namen.

			ja	nee	aantal personen
zondag	8 november 2020	9.30 uur	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
zondag	15 november 2020	9.30 uur	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
zondag	22 november 2020	9.30 uur	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
zondag	22 november 2020	17.00 uur	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
zondag	29 november 2020	9.30 uur	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
zondag	6 december 2020	9.30 uur	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
zondag	13 december 2020	9.30 uur	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
zondag	20 december 2020	9.30 uur	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
vrijdag	25 december 2020	9.30 uur	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
zaterdag	26 december 2020	9.30 uur	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
zondag	27 december 2020	9.30 uur	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
donderdag	31 december 2020	19.30 uur	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

Formulier invullen en:

- per e-mail sturen naar: scriba@pghurdegaryp.nl
- of via WhatsApp sturen naar: 06 221 89 509
- of in de brievenbus van: De Hof, Van Weerden Poelmanstraat 3
- of op uw verzoek op laten halen via: uw wijkouderling of de scriba

Let op : de aanmelding moet uiterlijk de woensdag c.q. 4 dagen voorafgaande aan de betreffende dienst binnen zijn.

Beste gemeenteleden,

Nu de overheid het dringende advies geeft om in openbare ruimtes een mondkapje te dragen, gaan we met ingang van zondag 4 oktober aan u vragen om dit advies ook bij kerkbezoek op te volgen. Hiermee willen we als kerk onze verantwoordelijkheid nemen. Dit betekent dat we u bij de ingang vragen om een mondkapje te dragen bij het naar binnen gaan en bij het verlaten van de kerk. Zodra u op de daartoe aangewezen plaats zit, kan het weer af. Het zal even wennen zijn, maar voorkomen is beter dan genezen.

Namens de kerkenraad,
Harm Schreiber, scriba