



Kerknieuwsbrief 6 – 26 april 2020

Omdat de kerkdiensten en alle kerkelijke activiteiten tot nader bericht zijn opgeschort, ontvangt u hierbij onze wekelijkse kerknieuwsbrief. Op deze manier zijn we toch op de zondagmorgen even met elkaar verbonden.

Meditatie: Een eerste voorzichtige stap

n.a.v. Johannes 21:1-14

Met het openen van scholen heeft het kabinet deze week een eerste stap richting 'het nieuwe normaal' gezet. Maar we zijn er nog lang niet, zei premier Rutte. En voor nog meer versoepeling is 'blijvende zelfbeheersing' nodig.

Het zijn bizarre tijden. Het raakt ons allemaal en wat is daarin wijsheid?

Na zijn toespraak dinsdagavond barstte de discussie dan ook los. En hoe begrijpelijk.

Immers het water staat velen tot de lippen. Hoe komt het met onze banen? Hoe houden we dit vol? Blijven de verpleegtehuizen nog langer dicht? Er is angst en onzekerheid. Het zijn van die momenten dat het leven ons zwaar kan vallen, dat we het even niet meer zien zitten.

Dit laatste overkomt ook de vissers op het meer in het evangelie van Johannes.

Het eigenlijke verhaal begint bij Simon Petrus. 'Ik ga vissen', zei hij. 'Wij gaan met je mee', zeiden de anderen. Een mens moet toch wat. Dat het er werkelijk droevig met hen voorstaat wordt duidelijk uit het vervolg. De hele nacht vangen ze niets! En hun hele leven van dat moment, wordt als het ware samengevat in drie woorden: in nacht, water en leegte.

In tijden als de onze zo herkenbaar. Hoe nu verder? Wat te doen? Wat is de moeite waard?

Natuurlijk wordt er vaker 's nachts gevestigd. Dan is het lekker koel en komen de vissen aan het wateroppervlak. Maar bij Johannes gaat het om meer. Hij laat zijn evangelie grotendeels bepalen door tegenstellingen.

Tegenstellingen als duisternis en licht, als dood en leven.

En zo was ook het leven van de leerlingen van Jezus, na zijn kruisiging en sterven, dood en duister. Ja het was nacht voor hen, ze hadden geen richting meer, geen doel of zin.

Hun uitzicht was verdwenen. En het water versterkt dit gevoel. Het water dat in de bijbel vaker symbool staat voor een bodemloze diepte. Voor gebrek aan houvast of voor leven zonder God. Alle zekerheid is weg. Een mens kan er in ondergaan. Wat doet denken aan de situatie vandaag de dag.

De leerlingen vingen niets. De netten bleven leeg. Hun inspanningen werden niet beloond.

Even leeg als het net was de inhoud van hun leven.

Er moest iets gaan gebeuren. Ze moesten opnieuw aangesproken worden. Het duister moest plaats maken voor het licht. En zo gebeurde.

Toen het al ochtend werd, vroeg een onbekende, die Jezus was, maar die ze niet herkenden:

'Hebben jullie soms iets te eten?'

Nee, zeiden de discipelen. We hebben helemaal niets. We staan met lege handen.

En de onbekende zei: 'Gooi het net aan stuurboord uit!' M.a.w. probeer het anders te doen. Gooi het over een andere boeg. Sta open voor verandering. Zoek een nieuwe richting in je leven. Maak een eerste voorzichtige stap.

Soms is het nodig, ook al wil je dat niet, om al het oude even te laten rusten en achter je te laten. Jezelf open te stellen voor andere, nieuwe ervaringen om de inhoud in je eigen netten weer te zien. En misschien moet dat ook in deze tijd, waarin we voorlopig niet naar de kerk toe kunnen komen. Niet meer die oude, vanzelfsprekende gemeenschap kunnen ervaren. Hopelijk komt er (tijdelijk) iets anders voor in de plaats en worden ook onze netten weer vol. Net als bij die leerlingen op het meer.

Ik wens u allen goede moed,
ds. Geke Westra

Voor jong en oud



Nog een verhaal van Toon Tellegen over de egel en de eekhoorn

De egel wilde heel graag een keer met de eekhoorn dansen, maar wel op afstand, zodat de eekhoorn hem niet kon zien. Het is geen gezicht zoals ik dans, dacht hij, en dan nog al die stekels... Maar hoe zouden we dan het best kunnen dansen? dacht hij. Om een hoekje heen? Of met een muurtje tussen ons in? Hij dacht lange tijd na. Toen ging hij aan zijn tafel zitten en schreef een brief aan de eekhoorn:

Beste eekhoorn

Wil jij een keer met mij dansen?

Ik wil dat heel graag, maar ik wil niet dat je me ziet.

Zoals ik dans is geen gezicht.

Ik ben zo onhandig. Dat weet je misschien wel.

Ik zit gewoon onhandig in elkaar, daardoor komt dat.

Vind jij het goed als jij thuis danst en ik ook?

Dan hebben we geen last van mijn onhandigheid.

Zullen we meteen beginnen?

De egel

De eekhoorn las de brief. Hij stond op en begon te dansen.

Al dansend schreef hij een brief aan egel terug:

Beste egel

Wat dansen we heerlijk!

De eekhoorn

Lange tijd dansten ze zo, de eekhoorn in zijn kamer hoog in de beuk en de egel in zijn huis onder de rozenstruik. Ze hielden allebei hun ogen dicht. Niemand zag hen. Het was een stralende dag in het begin van de lente. Uren later, in het begin van de nacht, toen alle dieren al sliepen, dansten ze nog. Ten slotte stonden ze stil en schreven elkaar dat ze nog nooit zo heerlijk hadden gedanst en wensten elkaar welterusten.

Even later sliepen ze. Maar in hun dromen dansten ze verder, op de open plek in het bos, met hun armen om elkaar heen, heel dicht bij elkaar. En de egel droomde dat de eekhoorn zei: 'Het is wél een gezicht, egel!' en de eekhoorn droomde ook zoiets.

Pastoralia



Deze keer een vreugdevol bericht! In Italië is de kleine Sebastian geboren, onze tweede kleinzoon. We zijn dankbaar en superblij! Jan Boersma en Geke Westra

Kerkdiensten op televisie

Graag verwijzen we u voor de kerkdiensten naar een paar alternatieven:

- In Friesland verzorgt Omrop Fryslân elke zondag waarop de kerken gesloten zijn om 10.00 uur een kerkdienst vanuit de Martinikerk te Franeker.
- Op RTV Kanaal 30 wordt iedere zondagmorgen een dienst vanuit de Ikker of de Kruiskerk in Burgum uitgezonden.
- NPO2 zendt 's zondags om 9.20 uur een kerkdienst uit vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De komende zondagen verzorgt predikant Jeannette Westerkamp de meditaties.

Klokken van hoop en troost



Op de woensdagavonden horen we in deze onzekere tijd de klokken van hoop en troost van 19.00 - 19.15 uur.

Zijn licht zal ons blijvend omringen.



**Protestantse Gemeente
Hurdegaryp**

© 2020 Protestantse Gemeente Hurdegaryp

De Protestantse Gemeente Hurdegaryp verzendt deze kerknieuwsbrief om in deze uitzonderlijke en moeilijke tijd contact te houden met haar gemeenteleden. Kent u gemeenteleden die deze kerknieuwsbrief nog niet ontvangen? Zij kunnen dit doorgeven via scriba@pghurdegaryp.nl of telefonisch (zie kerkblad).