



Kerkniewsbrief 2 - 29 maart 2020

Vijfde zondag van de 40-dagentijd

Omdat de kerkdiensten en alle kerkelijke activiteiten tot nader bericht zijn opgeschort, zijn we begonnen met een wekelijkse nieuwsbrief. Op deze manier zijn we op de zondagmorgen toch even met elkaar verbonden. In deze nieuwsbrief een korte meditatie door ds. Geke Westra en enig ander nieuws.

Meditatie: Geloof, hoop en liefde

Afgelopen woensdag konden we de kerkklokken weer horen luiden. Klokken van troost en hoop, die mensen met elkaar willen verbinden.

Luister, klinkt als het ware uit het huis van God, Ik ben er bij! Ondanks alles.

Zo maakte God zich ook bekend aan Mozes, hoorden we op de eerste zondag van de lijdenstijd. Ik zie je, Ik hoor je en Ik weet van jullie lijden.

Ja, Ik ben er, zegt God. Zo heet ik en zo wil Ik zijn.

We hoorden toen in de kerkdienst ook de laatste woorden van lied 934:

Ik ben de weg waarop je gaat.

Ik ben er zelfs ten einde raad.

Ik ben gegeven als je brood.

Ik ben in leven

en in dood.....je vriend!

Nooit hadden we op dat moment kunnen bevroeden hoe dichtbij die woorden zouden kunnen komen. Noch hoe we woorden als deze nodig hebben.

Woorden van geloof, hoop en liefde. Woorden van houvast en vertrouwen.

I surrender, zong Sharon Kips op 18 maart tijdens de uitzending van De Dag van Nationaal Gebed. Ik geef me over. Maar, zei ze toen, mét dat ik dit zing, moet ik dat tegelijkertijd op mezelf overwinnen. Want ik wil het wel graag, maar wat is dat moeilijk. Je overgeven aan wat er staat te gebeuren. Leven in onzekerheid.

Misschien hebt u ook een lied dat u in deze tijd kan sterken. Een lied als bemoediging of gebed. Om je uit te tillen boven de angst. Om je te troosten of stem te geven aan je verlangen naar de tijd hierna. Een lied om God nabij te voelen net als Mozes bij die brandende braamstruik.

U mag het mij laten weten en misschien kunt u dan ook verwoorden waarom u nu juist dat lied gekozen hebt. Wellicht komt het in een volgende kerkniewsbrief terug. En.....ook dit is fijn om met elkaar te delen.

Ik wens u allen goede moed.
ds. Geke Westra

Pastoralia



Wij denken aan de familie De Bruin. Op zondag 22 maart is mevr. Geertje de Bruin – Ringnalda overleden. Moge God zich over allen ontfermen.

Kerkdiensten op televisie

Om zoveel mogelijk fysiek contact te vermijden, dus uit veiligheid, hebben we in Hurdegaryp gekozen voor een wekelijkse kerknieuwsbrief op de zondagmorgen.

Graag verwijzen we u voor de kerkdiensten naar een paar alternatieven:

- In Friesland verzorgt Omrop Fryslân elke zondag waarop de kerken gesloten zijn om 10.00 uur een kerkdienst vanuit de Martinikerk te Franeker.
- Op RTV Kanaal 30 wordt iedere zondagmorgen een dienst vanuit de Ikker of de Kruiskerk in Burgum uitgezonden.
- Op Goede Vrijdag zendt Omrop Fryslân de Mattheuspassie uit en wel in het Fries.
- NPO2 zendt 's zondags om 9.20 uur een kerkdienst uit met synodescriba ds. René de Reuver.

Straatmeisjes in Ghana



In deze 40-dagentijd was het de bedoeling om telkens weer te collecteren voor de straatmeisjes van Ghana. Voor dit doel zijn ook de **spardoosjes** voor thuis uitgereikt. Het gevaar bestaat dat we deze door eigen zorgen al snel vergeten. Daarom ook hier de oproep om te blijven sparen om daarna zelf het geld over te maken naar de Diaconie o.v.v. ZWO en Ghana. U vindt het rekeningnummer op de achterflap van ons kerkblad.

Niet alleen

Al eerder is de website van [Kearn](#) genoemd. U vindt hier een overzicht van de hulpactiviteiten in de gemeente Tytsjerksteradiel.

Daarnaast kennen we in onze kerkelijke gemeente natuurlijk ook het 'Omzien naar Elkaar'. Een activiteit van 'De Kerk & Ik' en de Diaconie. Mocht u een hulpvraag hebben, neemt u dan contact op met Kor Stoppels (474213 / 06 - 15657336) of via ONE@pghurdegaryp.nl.

Pastoraal contact

U zult begrijpen dat ik in deze periode niet bij u thuis kan komen, maar hebt u behoefte aan een persoonlijk gesprek, dan kunt u mij natuurlijk altijd bellen! Ook een e-mailbericht (predikant@pghurdegaryp.nl) is welkom. Ik probeer daar zo snel mogelijk op te reageren. Vriendelijke groet, Geke Westra.

Klokken van hoop en troost



Om in deze onzekere tijd een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, luiden alle kerken in Nederland de komende woensdagen (1, 8, 15, 22 en 29 april) van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken. Met deze 'klokken van hoop en troost' verbinden we mensen met elkaar over de grenzen van sociaal isolement heen.

Er wordt aan u gedacht!



**Protestantse Gemeente
Hurdegaryp**

© 2020 Protestantse Gemeente Hurdegaryp

De Protestantse Gemeente Hurdegaryp verzendt deze kerknieuwsbrief om in deze uitzonderlijke en moeilijke tijd contact te houden met haar gemeenteleden. Kent u gemeenteleden die deze kerknieuwsbrief nog niet ontvangen? Zij kunnen dit doorgeven via scriba@pghurdegaryp.nl of telefonisch (zie kerkblad).