



Kerst 2020 – Kerknieuwsbrief 17

Omdat we opnieuw onze kerkdiensten hebben moeten opschorten – in elk geval tot en met zondag 17 januari – ontvangt u weer een wekelijkse kerknieuwsbrief. Deze keer niet op zondag maar met Kerst! Zo zijn we toch, ieder op onze eigen plek, even met elkaar verbonden.



Meditatie: Licht voor de mensen

n.a.v. Johannes 1 en Lucas 2

Vier weken lang hebben we uitgekeken naar de komst van het Kerstkind. Vier weken lang leefden we toe naar de dag waarop God onder ons gekomen is en vandaag kunnen we dat vieren! Ieder in onze eigen kleine kring en misschien ook wel alleen. Het is niet anders.

'Het woord is mens geworden', schrijft Johannes in het begin van zijn evangelie. En: 'In het woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen'. Het waren veelzeggende woorden in die donkere tijd van toen, maar niet minder betekenisvol ook voor nu. Zelfs in deze nare coronatijd! Ja, het is als in het gedicht van ds. Sytze de Vries:

*Het Licht is uitgezaaid
en niet door weer en wind te doven.
Hoe diep het donker ook,
wij zullen in zijn kracht geloven.
Want ook de langste nachten gloeit
dit Licht als Morgenster te boven.*

Het is een licht om je in te koesteren, om je aan te warmen en aan op te ademen. Het is een licht om vast te houden, maar ook om door te geven. En stel u eens voor: hoe zou de wereld eruitzien zonder dit licht? Nee, je kunt beter een lichtje ontsteken dan op de duisternis blijven mopperen, las ik een keer in één van de joodse wijsheden. En het wonderlijke is, dat ene kleine lichtje, het is in staat om heel de duisternis te verdrijven. Wat andersom niet zo is.

Licht, Gods licht, staat voor hoop. Voor zegen, voor verandering en voor toekomst. Licht betekent leven. Ook in de omgang tussen mensen, want als er één iemand een lichtje voor een ander ontsteekt, dan lijkt het al minder donker.

Ook de herders werden in het licht gezet. Door God zelf. Ze werden omgeven door het stralende licht van de Heer. Juist zij, de nachtwerkers in het veld, het schorremorrie, de mensen aan de rand. Ook zij hoorden erbij. Zij mochten zelfs als eerste delen in die blijde boodschap van de engelen: 'vrede op aarde voor alle mensen die God liefheeft'. En ze werden zo geraakt door die wondermooie woorden, dat ze zeiden: 'Laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt'.

Die wereld van God, zegt Jezus later, die wereld is er al. Toen en nu. Telkens als je leeft met de woorden van de wet en de profeten. Telkens als je een licht voor elkaar wilt zijn. Ja, die wereld is er al, maar ook weer niet. Immers er is een groot verschil tussen alles altijd weten en alles altijd doen. En ook daarom is het goed om elk jaar Kerst te vieren. Om opnieuw in beweging te worden gezet. Om opnieuw geraakt te worden, net als de herders, door dat koor van de engelen. Immers zo wordt dat verlangen naar een menswaardig bestaan in ons wakker gehouden.

Ja, de Heer wil ik dienen, zei Maria, toen de engel Gabriël bij haar kwam. En Lucas doet ook Maria zingen. Uit volle borst zingt ze haar Magnificat, waarmee ook zij, net als de engelen, God in de hoogste hemel eert. Haar

vertrouwen in wat er ooit beloofd was, was groot. En ze zong van een wereld op z'n kop, waarin God omziet naar de gewone, kleine mensen en waar de grote jongens, die zo gemakkelijk over hen heenlopen, het nakijken hebben. Ja, Maria, dat jonge, eenvoudige meisje, ze wordt een vrouw van formaat. Zij, de moeder van Jezus. Met emoties van verwondering en trots, maar ook van angst en tranen. Maar bovenal vol liefde, wijsheid en moed.

*Het Licht is uitgezaaid,
dit stralend Woord van den beginne;
een ster geboren, die
ons wijst, waar God zich hier laat vinden.
Dit Licht zal als een lopend vuur
de nacht voor altijd overwinnen.*

*Het Licht is uitgezaaid
in ons, opdat wij zullen stralen.
In onze liefde wil
het zich in duizendvoud herhalen.
Maak ons tot sterren in de nacht
voor al wie met ons adem halen.*

Ik wens u allen gezegende Kerstdagen toe!
ds. Geke Westra



Een kyrie voor wie het duister is

We bidden God dat het licht mag worden
voor al die mensen voor wie het vandaag niet licht is.
Voor wie het lastig vindt om Kerst te vieren.
Voor wie ziek is – naar lichaam – naar geest.
Voor de kinderen in de knel.
We bidden God om licht voor onszelf,
dat we volhouden er vanuit te delen.
En mens voor mensen zijn.
Amen



Collectes op Eerste Kerstdag

Vandaag is een collecte voor Kinderen in de knel. Met uw bijdrage geeft u licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Geef Licht.

Natuurlijk is uw gift voor de instandhouding van de plaatselijke gemeente ook van harte welkom. Hierbij de twee rekeningnummers: NL28 INGB 0009 6965 09 of NL 96 RABO 0320 9800 57 t.n.v. Protestantse Gemeente Hurdegaryp. Hartelijk dank!



De kerkdeuren van Nieuw Perspectief blijven open staan:

- elke dinsdagmorgen van 10 tot 11 uur en
- elke donderdagmiddag van 4 tot 5 uur.

In het stiltecentrum kunt u plaats nemen om even stil te zijn of iets te lezen en daar is ook gelegenheid om een kaarsje aan te steken. In de hal is gelegenheid voor een gesprekje met de predikant. Wat u maar wilt. Welkom!



De kerkklokken gaan luiden

Van harte doen we mee met het mooie initiatief om met het beieren van onze kerkklokken het nieuwe jaar in te luiden. In dit voorjaar klonken ze al als teken van hoop en zo ook nu op de drempel van 2021!

Tot slot

Houdt u de website van de kerk in de gaten. Op de vierde Advent zijn we gestart met een eerste bericht en nu – met Kerst – zult u weer iets kunnen zien en horen. Ook voor de kinderen is er – op de eerste en tweede Kerstdag – iets te beleven! Hierna komen we nieuwjaarsmorgen bij u terug! Nota bene: www.pghurdegaryp.nl



**Protestantse Gemeente
Hurdegaryp**

© 2020 Protestantse Gemeente Hurdegaryp

De Protestantse Gemeente Hurdegaryp verzendt deze kerknieuwsbrief om in deze uitzonderlijke en moeilijke tijden contact te houden met haar gemeenteleden. Kent u gemeenteleden die deze kerknieuwsbrief nog niet ontvangen? Zij kunnen dit doorgeven via scriba@pghurdegaryp.nl of telefonisch (zie kerkblad).